

KRINGSTUDIE week 19

Meewerken met God

Schriftgedeelte: Handelingen 13:1-14:28

INLEIDING

Het is boeiend om het verslag te lezen van de eerste zendingsreis van Paulus en Barnabas. De Heilige Geest had de gemeente in Antiochië duidelijk gemaakt tijdens een periode van vasten en bidden dat P&B er op uit moesten gaan om het evangelie te verkondigen. In vertrouwen gaan ze en maken Godswonderlijke dingen mee. Hun verkondiging wordt met wonderen en tekenen bekrachtigd en mensen komen, in de verschillende steden die ze bezoeken, radicaal tot geloof. Nadat mensen tot geloof komen leren ze hen ook Jezus te volgen. Anders gezegd: leren ze hen te onderhouden wat Jezus van zijn volgelingen vraagt. Daarbij maken ze ook vijandschap mee en wordt Paulus op enig moment zelfs gestenigd en voor dood achtergelaten (13:19). Hij staat echter op en gaat "gewoon weer" verder met de taak die de Heer hem had toevertrouwd.

Vanuit de laatste stad Derbe gaan ze weer terug langs de steden die ze eerder bezochten en doen twee dingen. Ten eerste bemoedigen ze de jong-gelovigen.

Letterlijk staat er: ze maken de zielen van de gelovigen sterk, waardoor ze weerbaarder waren tegen verleiding en in de vervolging die ze meemaakten. Vervolging die hen niet moest verbazen: lees ook: 1 Petrus.4:12, Romeinen 8:17 of Mattheüs 10:16. Ten tweede stellen ze oudsten aan in de verschillende gemeenten die ze hadden gestart en lange tijd niet meer zouden zien. Die oudsten waren ook jong-gelovigen en wisten vooral heel veel niet. Toch krijgen ze een verantwoordelijke taak. Hen wordt de handen opgelegd en ze worden toevertrouwd aan de Heer van de gemeente. Die inzegening is niet een handeling om het gezag van de oudsten te bevestigen, maar vooral een toevertrouwen aan Jezus, de Heer van de gemeente. Jezus moet het doen en Hij "mag" daarvoor deze oudsten gebruiken. Zij mogen meewerken met wat God aan het doen is en worden daardoor medewerkers van God (lees ook: 1 Korinthe 3:9 en 1 Thessalonicenzen 3:1).



Je zou kunnen zeggen dat P&B vooral God vertrouwden in Zijn werk door deze mensen heen. Een vertrouwen dat gegroeid was omdat ze zelf hadden ervaren dat God, ondanks al hun onvolkomenheid, door hen gewerkt had. Daar getuigen ze ook van als ze terugkomen in Antiochië en ze vertellen over wat God "door hen tot stand had gebracht"

God gebruikt mensen, God gebruikt jou en mij. God gebruikt ons als we onszelf en wat we hebben ten dienste stellen van Hem. Dat voelt misschien soms vreemd of zelfs onverantwoord, maar dat moeten de jong-gelovige oudsten uit Handelingen 14 ook gedacht hebben. En bijvoorbeeld ook dat jochie dat z'n 5 broden en 2 visjes aan Jezus gaf..... ook hij werd een medewerker van God.

VRAGENRONDEN

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

Hulpvragen

1. In Handelingen 14:26 staat dat Paulus en Barnabas "aan Gods genade waren toevertrouwd" voor de taak die ze moesten gaan doen. Wat heb jij doorgaans nodig om iets voor God te doen?
2. Reageer op volgende stelling: als iedereen doet wat God van hem of haar vraagt zouden er geen vacatures in de gemeente te hoeven te zijn.
3. Jezus volgen kost wat en kan lijden met zich meebrengen. Wat is een prijs die jij al eens hebt moeten betalen? Wat heeft het uitgewerkt in jouw of andermans leven?
4. Oudsten worden aan God toevertrouwd (Handelingen 14:23) als Zijn medewerkers. Afgelopen zondag baden we voor Bert, Jeroen en hun vrouwen. Wat kan jij doen om hen te helpen in deze taak? Wat heb je nodig om dat ook in praktijk te brengen?