

## KRINGSTUDIE week 9

Eet je Bijbel bidt elke dag

Schriftgedeelte: Mattheus 4: 1-11

### INLEIDING

Deze week bestuderen wat Mattheus 4:1-11. De woestijngang van Jezus. Dit gebeurd als Jezus 30 jaar oud is. In de Rank zijn onlangs nog veertien mensen gedoopt. Met een aanvankelijk enthousiasme en vervuld van de Geest zetten zij een nieuwe stap in het geestelijk leven. Maar wat verwachten we eigenlijk van dat geestelijk leven? Kijkend naar het voorbeeld van Jezus zelf zien we dat de Geest hem in eerste plaats leidt naar de woestijn. Een dorre, steenachtige, koude plaats. Het doel: door de duivel op de proef gesteld worden. Gedurende 40 dagen en nachten eet Jezus niet, het wordt er niet makkelijker op in de woestijn. Op de het toppunt van fysieke zwakte komt de duivel langs. De misleider vanaf het begin, de leugenaar. Jezus begeeft zich in het spanningsveld van leiding (door de Geest) en pogingen tot misleiding (van de duivel). Als je je niet door God laat leiden valt er immers ook niet veel winst te behalen door te misleiden.

In deze twee opeenvolgende verzen Mat3:17 en 4:1 vinden we een concentratie van geestelijke activiteit. De Vader die zijn Zoon toeroept: Jij

bent mijn geliefde Zoon. De Zoon die, in gehoorzaamheid aan de Vader, zich laat dopen. De Geest die in gedaante als van een duif op de Zoon neerdaalt. De voltallige Godheid is betrokken bij de doop van Jezus Christus. Dan gaat Jezus de woestijn in, de doop is dus geen eindpunt. De doop is ook geen beginpunt alsof het geestelijk leven daar begint. Het best kunnen we erover spreken als een markeerpunt - dat wat God in je begonnen is geef je publiek gestalte binnen de gemeente. Het begin van een nieuwe fase in het geestelijk leven, een tijd van voorbereiding.

Jezus in consequent in zijn afweer tegen de verleiding van de duivel. Hij zegt 'er staat geschreven' en citeert uit de Wet, Deuteronomium 8. Dit gedeelte verhaalt van het volk Israël dat een soortgelijk proces lijkt te doorlopen als Christus hier doorloopt, zij het dat Christus zonder zonde is gebleven. Eenmaal verlost uit Egypte en getrokken door Schelfzee gaan ook zij de woestijn in. In het tiende hoofdstuk van de eerste Corinthebrief schrijft de apostel Paulus dat deze gebeurtenissen 'geschreven zijn opdat wij daar lering



uit zouden trekken'. Zo waren de Israëlieten 'gedoopt in de zee en in de wolk'. Eenmaal door de zee kwamen ook zij in de woestijn. Zij verbleven er niet veertig dagen maar veertig jaren. Het duurde veertig dagen om Israël uit Egypte te halen maar veertig jaren om Egypte uit Israël te halen. Sprekend over de systemen en denkwijzen van het 'oude leven'.

Opmerkelijk is de wijze waarop God de Israëlieten voorziet, namelijk met dagelijks, vers voedsel uit de hemel. Het manna, het brood dat rechtstreeks van God komt. Verwijst Jezus hiernaar als hij de satan zegt dat 'de mens niet leeft van brood alleen maar van ieder Woord uit de mond van God'? Hoe het ook zij; de uitnodiging staat open: we mogen ons laten voeden door Woorden uit Gods mond. Wanneer we God uitnodigen in onze Bijbellesing dan wordt het Bijbel lezen tot Bijbel eten en vinden we waarlijk voeding voor onze ziel. Laat onze studie van de Bijbel leiden tot een relatie met de Auteur.

## **VRAGENRONDEN**

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

## **HULPVRAGEN**

1. Wat brengt jou in verleiding om van Gods weg af te wijken?
2. Herinner je de preek van afgelopen zondag – wat helpt jou om terug te komen op de weg?
3. Welke ervaring heb jij met ‘biddend Bijbellezen’?