

KRINGSTUDIE week 47

Een avontuurlijk geloof

Schriftgedeelte Handelingen 17

INLEIDING:

Paulus ging tijdens zijn zendingsreizen meestal eerst naar een synagoge van een bepaalde stad. In die synagoge ontmoet hij mensen die het verhaal van God al voor een groot deel vanuit het Oude Testament kennen. Het zijn mensen die geloven dat er één God is tot de heidenen, en hun vele goden. Joden geloven al in een persoonlijk God, de Schepper van hemel en aarde, die zelf geen deel is van de Schepping, zoals de Stoïcijnen dachten, maar er los van staat, maar wel betrokken is! Bovendien was er een bepaalde Messias-verwachting waar Paulus op in kon haken.

In het verhaal van Paulus op de Areopagus probeert hij in gesprek te gaan over het evangelie met mensen die een totaal andere wereldbeeld en godsbeeld hadden. Zo waren ze vertrouwd met het vereren van allerlei goden (Zeus, Hera, Afrodite, Venus...);

Daarbij waren, zeker deze mensen, doordrenkt met de Griekse filosofie van: Plato, Aristoteles en in het bijzonder het Epicurisme en het Stoïcisme. Deze stromingen beweerden dat materie slecht is, dat God in de natuur zit, en dat je door de juiste kennis verlossing kunt bereiken.

Het is briljant om te zien hoe Paulus aansluit bij hun denken, cultuur en beleving om hen van daaruit mee te nemen naar het evangelie van Jezus Christus.

De Stoïcijnen geloofden bijvoorbeeld dat God in alles is; Paulus wist dat en met prachtige woorden en in een helder betoog (retorica werd gewaardeerd) draait Paulus het om... God is niet in alles, alles is in God: 'Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij; we komen uit hem voort.

Hij vindt ook een zichtbaar aanknopingspunt in hun wereld, het



(afgoden)beeld van de onbekende god, en gebruikt dat om te spreken over de God die alles heeft gemaakt en niet afhankelijk is van mensen, het is juist andersom!.

Merk op: Paulus veroordeelt dat beeld van de onbekende god niet! Hij ziet het als iets wat God wil en kan gebruiken en waar Hij Zich (met alle respect gesproken) misschien wel verstopt had om op het juiste moment tevoorschijn te komen...

God is veel groter en op veel meer plekken te vinden dan wij, met ons beperkte Godsbeeld, kunnen bedenken. Durf, doorademt met Gods Woord en Geest, Hem te ontdekken in de wereld om je heen en tegelijk aanknopingspunten te vinden om in gesprek te gaan met anderen over God, in Wie wij leven, bewegen en zijn!

Als dat geen avontuur is...

VRAGENRONDEN

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

Ronde 3: Wat ga je ermee doen. Bespreek met elkaar welk aspect de tekst en/of de preek op je doen en hoe je dit de komende week gaat betrekken op je (geloofs)leven.

hulpvragen

1. Waarin ontdek jij iets van God in 'niet-kerkelijke' muziek, film, kunst of literatuur en hoe zou je dat kunnen gebruiken als aanknopingspunt voor een gesprek over het geloof?
2. Reageer op de volgende stelling: als evangelische christenen hebben we God begrenst door ons gevormde Godsbeeld.

Als je nog eens het lied van zondag 'lichtjes in de mist' wil horen, zoek het op met YouTube of gebruik deze link:

<https://www.youtube.com/watch?v=v1mEHC66cp0>