

KRINGSTUDIE week 49

Hij komt! De profeten zagen het al - 1

Schriftgedeelte Jesaja 40:1-31

INLEIDING:

De woorden van Jesaja 40 worden uitgesproken aan het einde van de 70-jarige ballingschap in Babel. In een vreemd en ver land, ver van de tempel en van Jeruzalem, voelen de Israëlieten zich letterlijk van God verlaten. Om iets van hun stemming te begrijpen zou je Psalm 137 kunnen lezen: 'Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion'. Ontheemd, verward en vol van vragen: zou God hen vergeten zijn? Zou zijn toorn ooit eindigen? Wie het boek Klaagliederen leest, dat uit diezelfde periode stamt, die zou vrezes van niet. Dat boek eindigt als volgt: 'Werkelijk, u hebt ons geheel en al verworpen, uw toorn tegen ons is onbegrensd'. Punt. Uit. God is

blijkbaar toch niet sterk genoeg om zijn kleine volk Israël te redden van de machtige goden van het wereldrijk Babel. Of Hij heeft geen oog meer voor zijn volk. Misschien wil Hij hen niet meer zien. Dat gevoel wordt verwoord in vers 27: 'Mijn weg blijft voor de Heer verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht'.

Wat is het dan boeiend om te weten is dat in de synagoge (die een vast leesrooster heeft) direct na het slot van Klaagliederen, Jesaja 40 wordt gelezen. En dat begint met de aankondiging dat de schuld is voldaan en dat er wél een einde komt aan Gods toorn! Het begint zelfs met de dubbele belofte van troost. Luister

met elkaar maar eens naar de opening van de Messiah of van de Young Messiah. Het beroemde en prachtige 'Comfort ye my people'. De troost blijkt te bestaan uit een zeer hoopvolle boodschap: er wordt een weg gebaad in de woestijn, een begaanbare weg, en God, de Heer, openbaart zich in al zijn luister als... een herder die oog heeft voor alle schapen, van de grootste tot de kleinste. En hoewel Hij vele, vele malen machtiger en krachtiger en groter is dan alle goden en koningen van Babel bij elkaar, wordt juist dáárin zijn grootheid zichtbaar: dat Hij zorg heeft voor wat klein, onooglijk en zwak is. 'Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht' (31)!



VRAGENRONDEN

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

Ronde 3: Wat ga je ermee doen. Bespreek met elkaar welk appèl de tekst en/of de preek op je doen en hoe je dit de komende weer gaat betrekken op je (geloofs)leven.

hulpvragen

1. Praat eens door over het herderschap van God. Waar vind je dit nog meer in de Bijbel? Helpt dit beeld je in je omgang met de Here God?

2. Als Gods grootheid zichtbaar wordt in zijn zorg voor het kleine en het kwetsbare, wat betekent dit dan voor ons gelovige leven. Hoe en waar dienen wij God in zorg voor wat klein en kwetsbaar is? Probeer het zo concreet mogelijk te maken. Je zou ook na kunnen denken over de vraag hoe je als kring je in zou kunnen zetten voor het kleine en het kwetsbare. Misschien al deze maand!

3. Zing met elkaar één of meer coupletten van 'Beveel gerust uw wegen'. <https://www.youtube.com/watch?v=7eEjf0Uot4Q>
Zoek eens op internet op wat de achtergrond is van dit lied en wat het voor mensen betekent heeft. Deel wat dit lied voor jou betekent.